

# KERKBLAD



24e jaargang nr. 7 - april/mei/juni 2017

*Heer,  
in deze veertig dagen van gedenken  
bid ik U om zuiverheid  
schenk mijn ogen van begrijpen  
een hart vol ingetogenheid.*

*Heer,  
In deze dagen van het lijden  
mijn gedachten terug gaan in de tijd  
naar het kruis van Koning Jezus  
waar Hij voor mijn zonden lijdt.*

*Waar ik weer mag horen  
hoe Uw Zoon zijn bede bad  
voor al die mensen die Hem kruisten  
omdat Hij hen heeft liefgehad.*

*Waar de wonden Hem verzwakten  
toch nog tot Zijn naasten sprak  
zelfs het hemelrijk beloofde  
voor de dood het leven brak.*

*Waar Zijn hart vol mededogen  
daar zijn moeder nog ziet staan  
geeft Hij haar Zijn vriend Johannes  
laat hen samen verder gaan.*

*Waar U Hem gaat verlaten  
en het duister wordt alom  
ik Uw Zoon hoor roepen, klagen  
o, God, waarom, waarom?*



*Waar de zon weer mag gaan schijnen  
waar hitte zorgt voor grote dorst  
Hem alleen maar edik wordt gegeven  
aan Hem de grote Levensvorst*

*Waar onze zonden zijn gedragen  
de lijdensbeker is gevuld  
mag Uw Zoon Zijn hoofd opheffen  
wetend dat nu alles is vervuld.*

*Dan legt Uw Zoon Zijn geest te rusten  
in Uw handen, als een kind  
hier wil Hij wachten tot de morgen  
wanneer de nieuwe dag begint.*

*Heer,  
leer mij de diepte te begrijpen  
dat Hij dit offer bracht voor mij  
om als Uw kind te kunnen leven  
verlost van zonden, eeuwig vrij.*

*Heer,  
in deze veertig dagen van gedenken  
bid ik U om zuiverheid  
schenk mijn ogen van begrijpen  
een hart vol ingetogenheid.*

*Amen*

*Rieteke Hoogendoorn*





# Kerkdiensten

Protestantse Gemeente Oostvoorne

De kerkdiensten beginnen om 10.00 uur en worden gehouden in de Dorpskerk. Met ingang van 2 april is de aanvangstijd 9.30 uur. In alle diensten is kindercrèche en kinderdienst voor groep 1 t/m 8.

## Zondag 9 april

Palmpasen (paars)  
Ds. N. van der Horst  
Collecte: Diaconie, kerk en kerk in actie

## Maandag 10 april

Vesper (wit) 19.30 uur  
Ds. N. van der Horst  
m.m.v. de Cantorij  
Collecte: mandje bij de uitgang

## Dinsdag 11 april

Vesper (wit) 19.30 uur  
Ds. N. van der Horst  
Collecte: mandje bij de uitgang

## Woensdag 12 april

Vesper (wit) 19.30 uur  
Ds. N. van der Horst  
Collecte: mandje bij de uitgang

## Donderdag 13 april

Witte Donderdag (wit) 19.30 uur  
Schrift en Tafel  
Ds. N. van der Horst  
Collecte: Avondmaalsproject

## Vrijdag 14 april

Goede Vrijdag (wit) 19.30 uur  
Ds. N. van der Horst  
Collecte: mandje bij de uitgang

## Zaterdag 15 april

Nachtdienst Paaswake (wit) 22.00 uur  
Ds. N. van der Horst  
m.m.v. de cantorij  
Collecte: mandje bij de uitgang

## Zondag 16 april

Dienst Jong en Oud (wit) Pasen  
Ds. N. van der Horst  
Collecte: Diaconie, kerk en JOP  
Paascollecte

## Zondag 23 april

2e zondag van Pasen (wit)  
Ds. P. Schelling  
Collecte: Voedselbank, Kerk, Eredienst en Kerkmuziek (wereldwijd)

## Zondag 30 april

3e zondag van Pasen (wit)  
Mw. W. Stolk-van Gijzen  
Collecte: Diaconie, Kerk, Koopvaardij ds. H. Perfors



### Zondag 7 mei

4e zondag van Pasen (wit)

Ds. N. van der Horst

m.m.v. de cantorij

Collecte: Diaconie, Kerk en Missionair  
werk en kerkgroei

### Zondag 14 mei

5e zondag van Pasen (wit)

Ds. H. Doornbos

Collecte: Diaconie/Kerkweb, Kerk,  
Pastoraat

### Zondag 21 mei

6e zondag van Pasen (wit)

Dienst Jong en Oud

Ds. N. van der Horst

Collecte: Diaconie, Kerk, Pastoraat

### Zondag 21 mei

Taizédienst **19.30 uur**

Ds. N. van der Horst

Collecte: mandje bij de uitgang

Kunt u niet op eigen gelegenheid naar  
de kerk gaan, neemt u dan contact op met  
Trudy van Noordt, tel. 482577.



Alles is mogelijk voor  
degene die gelooft...



Gospel  
Oneliners



## De steppe zal bloeien



Er dreigt gevaar! Groot gevaar! Van buiten het land. Indringers en vijanden, aanslagen en politieke omwentelingen. Maar ook in het land. Onrust en angst, en elke leider roept om het hardst een andere mogelijke oplossing. Het grootste gevaar van alle gevaren? Dat is dat we onze rust en zekerheid niet meer zoeken bij de Heer, maar ons vertrouwen stellen op krachtige leiders en machtsvertoon. Dit is niet alleen een omschrijving van onze situatie, februari 2017. Maar zo zag ook de situatie eruit in Jeruzalem ca. 700 v. Chr. De periode waarover gesproken wordt in Jesaja 34 en 35.

De wereld gaat er meer en meer uit zien als een woestijn. Het land ligt er doods bij. Wilde dieren nemen het in bezit en jagen op hun prooi. Onkruid overwoekert de plaatsen waar eens mensen woonden. Het leven verliest zijn ziel, de inspiratie, de hoop. Er is leegte en matheid. Mensen worden opgejaagd en proberen vermoeid te overleven. De pit is eruit. Het is niks en het wordt ook nooit wat. Maar dan vindt er een grote verandering plaats. De dorre woestijn wordt een schitterende, bloeiende tuin. Het onkruid, de dorheid en de vijandige dieren worden overspoeld met water. Water dat leven, hoop en uitzicht brengt. Er komt weer leven in de brouwerij!

In deze weken voor Pasen leven we langzaam toe naar de grote verandering. Van oudsher is dit een tijd van bezinning, bewust aandacht en tijd nemen en inspiratie. We leven toe naar de ontdekking dat we zelf aan verandering onderhevig zijn. Dat ons leven een woestijn is, waar we geregeerd worden door ontevredenheid en angst, in meer of mindere mate. De ontdekking en erkenning dat ook wij verlangen



naar de bloeitijd, naar levend water dat ons meevoert naar het land van hoop.

Jezus' weg naar Jeruzalem had veel weg van een woestijn: eenzaamheid, angst en lijden. Die weg die eindigde in de dood. De dood van Jezus zelf en daarmee ook de wetenschap dat die woestijn meegegaan is in het graf. Het is een belofte, dat de woestijn eens en voor altijd vernietigd zal worden. Met die belofte kunnen we ons vertrouwen stellen op de daadwerkelijk krachtige en machtige leider. Op Hem die onze woestijn kent en daarmee de weg voor ons geplaveid heeft naar de hoop op een tijd van bloei, ook in ons leven.

Lied 608 uit het Liedboek verwoord Jesaja 35 prachtig. Ik geef u het laatste vers mee als hoop en belofte voor onderweg tijdens onze reis door de woestijn én als de Paasboodschap in een notedop:

*"Het water zal stromen, het water zal tintelen, stralen,  
dorstigen komen en drinken, de steppe zal drinken,  
de steppe zal bloeien, de steppe zal lachen en juichen.  
De dode zal leven. De dode zal horen: nu leven.  
Ten einde gegaan en onder stenen bedolven,  
dode, dode, sta op, het licht van de morgen.  
Een hand zal ons wenken, een stem zal ons roepen:  
ik open hemel en aarde en afgrond.  
En wij zullen horen en wij zullen opstaan en lachen en juichen en  
leven."*

Gezegende en vruchtbare Paasdagen gewenst!  
Barbara Broeren, kerkelijk werker



# Bond de Kerkdiensten

## Kinderdienst 12 maart

Op zondagmiddag 12 maart kwamen er weer 13 kinderen met hun ouders naar de kerk voor de kinderdienst. De dienst ging over samen delen. Charlotte had wel trek in een snoepje en zat heerlijk een bakje snoep zelf op te eten. De kinderen keken met





verbazing maar niemand zei er iets van.

Gelukkig bedachten we toch met elkaar, dat samen delen toch fijner is. Als je deelt maak je anderen ook blij. En zo gebeurde het dat de snoepjes werden uitgedeeld en iedereen was blij. We zongen liedjes over



samen delen en we keken en luisterden naar het verhaal van "de mooiste vis van de zee". D.m.v. een schimmenspel werd het verhaal uitgebeeld. Visje regenboog wilde ook haar schitterschubben niet delen met de andere vissen. Maar gelukkig ontdekte ook zij dat je van samen delen blij wordt en dat je dan vriendjes maakt.

De collecte was bestemd voor de zeehondenopvang A Seal. We haalden € 24,75 op.

Na afloop knutselden we een prachtig visje in een kom met mooie schitterschubben. De glitterschubben moesten de kinderen natuurlijk met elkaar delen. Maar dat konden ze allemaal prima!

De volgende kinderdienst is op 12 november.

## **Crèche**

- 9 april : Esther Verdoorn
- 16 april : Anita Eggink - Jeugddienst
- 23 april : Karin van der Woerd
- 30 april : Bep Oosterman
- 7 mei : Helma Gorzeman en Julia Hofstede
- 14 mei : Joelle en Bas van Oorschoot
- 21 mei : Esther Verdoorn



## **Voorbeden**

In de kerk staat een kistje waarin een briefje met een intentie voor een voorbede gedaan kan worden. Dan wordt die voorbede in de dienst der gebeden opgenomen.



## **Gemeenteavond 11 mei 2017: Waar blijft de kerk? Oproep voor jong en oud!**

Tijd: inloop van 19.30 -20.00 uur voor koffie en thee. De avond begint om 20.00 uur en eindigt om circa 22.00 uur. Na afloop drinken we nog iets met elkaar.

Naast de traditionele onderwerpen zoals de behandeling van de beide jaarrekeningen (2016 - CvK & diaconie) en een toelichting van de lopende zaken waar de kerkenraad mee bezig is hebben we als gast uitgenodigd ds. Marloes Meijer uit Spijkenisse.

Na de pauze zullen ds. Marloes Meijer en een lid van het kernteam Zinterest iets vertellen hoe zij als pioniers vanuit de kerk van Spijkenisse, een en ander hebben aangepakt en wat zij hebben geleerd en ontdekt tijdens hun pioniersreis. Wat ging er goed en wat ging er mis. Wat wilden zij bereiken en wat vroeg de omgeving? Het is een verhaal over "vallen en opstaan" en over 'doorgaan' met hulp van God en vele mensen, "Pro Deo".

Waar blijft de kerk? gaat ons allen aan. Een vraag die nog veel meer vragen oproept. De wereld verandert, Nederland verandert. Nog geen 50 jaar geleden aten we bijna alleen aardappelen en groente en vlees. Nu eten we wraps, sushi, noodles en wat meer. En de kerk? Houden we vast aan oude gewoontes en vormen van vaak veel ouder dan 50 jaar? Moeten we het kind met het badwater weggooiden en onszelf verliezen aan van alles "van de wereld"? Zijn we in de kerk nog wel aan het doen wat we willen en moeten doen?

Deze avond willen we stilstaan bij vragen als: Waarom zijn we eigenlijk kerk? Wat doen we goed, wat is heilig voor ons en wat kan of moet zelfs anders? Bereiken we de mensen die we willen bereiken? Maar ook: veel gaat misschien niet helemaal goed zoals we willen, maar er gaan ook dingen wél goed. Waar ben je trots op. Wat raakt je. Waar gaat je hart sneller van kloppen? Want de kerk is niet de dominee, niet de kerkenraad, maar de kerk dat zijn WIJ.

We hopen op een grote opkomst.



## In Memoriam Aart Quak

geboren op 4-6-1926 en overleden op 4-3-2017

Aart Quak heeft de respectabele leeftijd van negentig jaar bereikt. Voor de tweede keer in een half jaar tijds zat ik bij Kees Quak aan de tafel in het huis aan de Sleepseweg, terwijl ik het gevoel had in de vorige eeuw te komen. Een oorspronkelijk huis met schuren, vredig op het platteland. Uitkijkend op vrije natuur met grazende schapen en overal ruimte. Aart was met zijn jonge bruid, toen Rozenburg plaats moest maken voor de industrie, verhuisd naar de Sleepseweg in Oostvoorne. Opa Quak hield zijn hart vast voor het stoutmoedige besluit van zijn zoon een huis met een perceel grond te kopen. Bij Aart Quak kwamen onwillekeurig de woorden uit Prediker 3 bij mij naar boven. "Alles heeft zijn tijd." Aart heeft bewust de oorlogsjaren meegemaakt, maar ook de wederopbouw. Hij was een harde werker en samen met zijn vrouw hebben ze met hun kinderen en kleinkinderen gelukkige jaren gehad. Vader en moeder Quak zijn verenigd op de begraafplaats van Rozenburg. We wensen de familie sterkte toe om het verlies te dragen, want opeens is het ouderlijk huis herinnering.



## In Memoriam Juliana Bergwerff-van Drimmelen

geboren 14-6-1930 en overleden op 8-3-2017

Op de leeftijd van 86 jaar is Julia Bergwerff van ons heengegaan. Na het overlijden van haar man Adriaan werd ze liefdevol verzorgd in 't Hart in de Leemgaarde. Tussen de knipsels van Adriaan lag een vers uit Psalm 61, 3 als een tedere nalatenschap voor zijn Julia:

*laat mij als een kleine vogel schuilen mogen  
waar G' Uw vleug'len om mij slaat.  
Want Gij weet wie ik mij wijdde, dat ik zeide:  
Heer Gij zijt mijn toeverlaat.*

Moeder Bergwerff of tante Julia kwam na het overlijden van Adriaans eerste vrouw aanvankelijk op de tuinderij om te helpen waar nodig. Ze reed dan in haar Kever naar de tuinderij. Ze kwam uit een totaal ander gezin. Haar vader werkte op een notariskantoor, waar ze zelf ook nog gewerkt heeft. Ze vonden elkaar en voor beiden bloeide er een nieuwe liefde op. Samen met haar man heeft ze aan de wieg gestaan van de bouw van de Gereformeerde Kerk aan de Rialaan. En zo heeft ze haar man heel wat



avonden aan de kerk afgestaan. Moeder Bergwerff voor Rob en Maurits en tante Julia voor de kinderen uit het eerste huwelijk van Adriaan, hebben een goede band en in gezamenlijk overleg hebben we een dankdienst voor haar leven voorbereid.

Julia was geslagen door de wrede ziekte Alzheimer. "Laat deze kleine vogel schuilen onder Uw vleugels." Met de woorden uit Psalm 84 hebben we afscheid genomen. Ze was een gelovige vrouw, die zich afhankelijk wist van haar God. "Zelfs vindt de mus en de zwaluw een nest waar ze hun jongen neerleggen, zo zijn mensen gelukkig te prijzen die hun toevlucht bij God zoeken."

We wensen de familie van Julia, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen sterkte toe, nu ook hun ouderlijk huis een herinnering is.

## **In Memoriam Pieter Naeyé geboren 22-8-1974 en overleden op 9-3-2017**

Op 9 maart werd de familie Naeyé van de Voorweg opgeschrikt door het plotseling overlijden van hun zoon Pieter. Pieter was een vrolijke, strijdbare, moedige en humorvolle man, die ondanks wat hem op 21-jarige leeftijd was overkomen wist vol te houden en door te gaan, omdat hij het leven zinvol vond en de moeite waard. Op de afscheidskaart van Pieter staat een prachtige schets van Picasso. "Vrouw omgeven door een duif." Een beeld van bescherming. Verder staan drie data vermeld. **Geboortedatum 22-8-1974, een datum op 26-1-1996 en de overlijdensdatum op 9-3-2017.** De middelste datum 26 januari 1996 herinnert aan een moment dat Pieter op een Haags station zo mishandeld is, dat hij daarvan, na maandenlang revalideren, toch een ernstige vorm van epilepsie heeft overgehouden. Hij heeft dat allemaal een plek kunnen geven in zijn leven. Tijdens de dankdienst voor zijn leven in de Dorpskerk van Oostvoorne hoorden we mooie verhalen over Pieter als levensgezel, van familie en vrienden. De verhalen werden afgewisseld door piano muziek door Lauwrens van der Leer. Het Ubi Caritas werd in allerlei variaties gezongen en gespeeld. "Daar waar liefde heerst, daar is de Heer." We hebben Pieter begraven en hem gezegend en overgedragen in handen van onze barmhartige God.

We wensen Joke en Herman, Margreet en Erik en Hannah veel sterkte om het verlies van Pieter te dragen. (Zie NLB 416).



ds. NEvdHK



## Lief en Leed

### Verhuisbericht:

Meneer Rehorst van de Donjonweg is verhuisd naar onderstaand adres. We hoorden van uw vrouw dat u het naar uw zin heeft en we wensen u veel sterkte toe bij het revalideren. Dhr. Rehorst: Rozenhoek, Langemeetstraat 6, 3223 BL Hellevoetsluis, kamer 19.

### Bericht van het Pastorale Team

In het laatste pastoraal overleg hebben we besloten de wijkindeling los te laten voor het geval u pastoraal contact wenst. Veel mensen weten niet in welke wijk ze zitten. U kunt nu in principe wanneer u pastoraal contact nodig heeft een van de leden van het team bellen.

Dat zijn: ds. Nita van der Horst (776849); Barbara Broeren (06-30746599); Ate van der Kooi (484182); Maartje Bergwerff (482178); Liesbeth van Wijnen (482826), Sjanie Verhulp (485079) (voor nieuw-ingekomenen) en Jaap van der Horst (776849).

### Gemeente-avond op 11 mei a.s.



Als een  
bijbeltekst je  
niet ligt,

moet je misschien  
even anders  
gaan liggen...

Evangelie  
Dueliners



## **Werkzaamheden Barbara Broeren**

De sneeuwkllokjes zijn al weer uitgebloeid, de narcissen op sommige plaatsen zelfs ook al. Langzaam wordt alles weer groen en mogen we uitzien naar het voorjaar en hogere temperaturen. Ik houd daar erg van en kijk er naar uit om weer zonder jas naar buiten te kunnen en te genieten van de warme zon. Het doet me ook realiseren dat ik al bijna weer 3 jaar verbonden ben aan de PGO. Tijdens de koude dagen gaat de tijd voor mij soms te langzaam, maar terugkijkend naar de afgelopen 3 jaar is die tijd ook wel weer heel snel gegaan.

Per 1 april hoop ik mijn werkzaamheden in de PGO voort te zetten. Wel zijn er nieuwe afspraken gemaakt over wat die werkzaamheden dan inhouden. Kort gezegd betekent dat het volgende:

- Het grootste deel van mijn tijd tot en met juni, zal ik me richten op de gemeenteleden tussen de 40 en 65 jaar. Samen met Liesanne de Rijke en Jan Herlaar ga ik met diverse mensen in gesprek over onze kerkelijke gemeente nu en in de toekomst. In de vorm van groepsgesprekken hopen we te ontdekken welke zaken we vast moeten houden en onze kracht zijn. Daarnaast zullen we ook spreken over punten die voor verbetering vatbaar zijn.
- Ik hoop verschillende keren voor te gaan in zowel diensten voor jong & oud als in reguliere kerkdiensten.
- Bij de jongeren en gezinnen blijf ik op afstand betrokken.
- En uiteraard is het voor dit alles ook nodig dat er goede afstemming blijft met de kerkenraad.

Dan bent u weer op de hoogte van de dingen waar ik mijn tijd mee zal vullen.

Met een hartelijke groet,  
Barbara Broeren (kerkelijk werker)



## **Commissie Kerk in Actie**

In de Stille Week zal er op woensdag 12 april weer een sobere maaltijd zijn, waarvoor u van harte wordt uitgenodigd.

Deze maaltijd, voorafgaand aan de Vesper, begint om 18.00 uur, de inloop is vanaf 17.30 uur.

Wilt u hieraan deelnemen, dan kunt u zich van 26 maart tot 9 april na de dienst opgeven bij één van de commissieleden.

Aanmelden kan ook telefonisch of via [diaconie@kerkoostvoorne.nl](mailto:diaconie@kerkoostvoorne.nl)

Met vriendelijke groet,

Annie van Maanen tel. 483004

Els van Teijlingen tel. 06-51903661

Trudy van Noordt tel. 482577

Elly van der Hoek tel. 482743

## **Nieuwe administrateur voor de Diaconie**

Na jarenlang "de plussen en de minnen" van de diaconierekening te hebben bijgehouden, heeft Joke Kruik de financiën overgedragen aan Jannie Kon.

Joke, hartelijk dank voor al je werk.

Jannie, fijn dat je deze taak er bij wilt doen, naast je werk voor het college van Kerkrentmeesters.

Namens de Diaconie,  
Elly van der Hoek

## **Donatie van kringloopwinkel "Het Vervolg"**

De Stichting Onderhoud- en Restauratiefonds Dorpskerk heeft recent - eind 2016 - haar statuten gewijzigd. Hierdoor is de mogelijkheid geopend jaarlijks een bepaald bedrag aan de diaconie te doneren. Een zeker percentage van de netto-opbrengst van "Het Vervolg" wordt daarmee bestemd voor de diaconie.

In dit kader heeft de diaconie eind vorig jaar een bedrag van € 6.880,- ontvangen om te besteden aan goede doelen.

Van dit bedrag zijn inmiddels twee schenkingen gedaan:

- € 1.000,- Artsen Zonder Grenzen, vluchtelingenwerk, Griekenland.
- € 2.500,- Voedselbank Brielle, die te kampen heeft met een nadelig saldo. Zoals bekend levert onze diaconie al jaren een bijdrage aan de



# Diakonaal Nieuws

Voedselbank Spijkenisse. Brielle dateert van later datum maar levert inmiddels in Westvoorne 8 pakketten.

Uiteraard zal een verdere besteding der gelden door de diakonie zorgvuldig overwogen worden.

De diakonie wil tenslotte ook haar grote dank uitspreken aan het bestuur en vrijwilligers van de kringloopwinkel.

De diakonie

## Collectes februari

datum	doel	totaal
5-2-2017	Diaconie / Werelddiaconaat	€ 70,45
	Kerk	€ 63,77
	Pastoraat	€ 77,30
12-2-2017	Diaconie	€ 72,48
	Kerk	€ 66,45
	Pastoraat	€ 67,00
19-2-2017	Diaconie	€ 133,67
	Kerk	€ 109,45
	Pastoraat	€ 106,70
26-2-2017	Diaconie	€ 75,85
	Kerk	€ 68,10
	Pastoraat	€ 88,00
22-1-2017	Taizédienst /Kerk	€ 15,50
6-3-2017	Leemgaarde / februari	€ 78,20
	Totaal	€ 1.092,92

**PASEN:  
BEVRIJDINGSDAG  
MET EEN  
GROTE B!**

*visje*  
www.visjeposters.nl





## Jaarrekening Diaconie

	Begroting 2016	Rekening 2016	Rekening 2015
<b>Baten</b>			
baten onroerende zaken	€ 4.520	€ 6.190	€ 5.580
rentebaten en dividenden	€ 440	€ 291	€ 391
opbrengsten uit stichtingen/ kassen en fondsen	€ -	€ -	€ -
bijdragen levend geld	€ 7.400	€ 7.977	€ 8.025
door te zenden collecten	€ 5.550	€ 6.459	€ 6.918
<b>Totaal baten</b>	<u>€ 17.910</u>	<u>€ 20.917</u>	<u>€ 20.914</u>
<b>Lasten</b>			
lasten overige eigendommen en inventarissen	€ 725	€ 884	€ 1.015
afschrijvingen	€ -	€ -	€ -
pastoraat	€ -	€ -	€ -
lasten kerkdiensten, catechese, etc. verplichtingen/bijdragen	€ 1.254	€ 1.936	€ 1.051
andere organen	€ 1.350	€ 1.311	€ 1.361
salarissen	€ -	€ -	€ -
kosten beheer en administratie	€ 75	€ 11	€ 10
rentelasten/bankkosten	€ 300	€ 410	€ 347
diaconaal werk plaatselijk	€ 390	€ 390	€ 390
diaconaal werk regionaal/ provinciaal/landelijk	€ 6.950	€ 8.513	€ 7.235
diaconaal werk wereldwijd	€ 6.900	€ 7.197	€ 9.070
<b>Totaal lasten</b>	<u>€ 17.944</u>	<u>€ 20.652</u>	<u>€ 20.479</u>
<b>Saldo baten-lasten</b>	<u>€ 34-</u>	<u>€ 265</u>	<u>€ 435</u>
toevoegingen aan fondsen en voorzieningen	€ -	€ -	€ -
onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen	€ -	€ -	€ -
streekgemeenten	€ -	€ -	€ -
aandeel in lasten federatie	€ -	€ -	€ -
overige lasten en baten	€ 34	€ 233-	€ 66-
<b>Totaal</b>	<u>€ 34</u>	<u>€ 233-</u>	<u>€ 66-</u>
<b>Resultaat</b>	<u>€ -</u>	<u>€ 32</u>	<u>€ 369</u>



# *Diakonaal Nieuws*

## Bestemming van het resultaat boekjaar 2016

	toevoeging aan	onttrekking aan (-)
Algemene reserve	€ 32	€ -
Reserve koersverschillen	€ -	€ -
Herwaarderingsreserve	€ -	€ -
Overige reserve	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ 32</b>	<b>€ -</b>

Per saldo een toevoeging/  
onttrekking van

€ 32

# *Alterhande Kerkelijk Nieuws*

## Ledenadministratie

### Overleden

Op 2-2-2017 dhr. A. van Marion, Patrijzenlaan 246, geb. 25-07-1921

Op 9-3-2017 dhr. P. Naeije, Baden Powellweg 14, Zierikzee, geb. 22-08-1974

Op 18-3-2017 mw. L.H. Waardenburg-Schipper, Schoutweg 8, geb. 15-04-1940

### Verhuisd

Dhr. K.J.A. Varekamp, van Leeuwarden naar Schrijversdijk 2, Brielle

Mw. D. Dieleman -'t Hart, van Kantelenweg 92 naar Noordweg 10

Mw. J. van Balen van Voorweg 1 naar v.d. Meerweg 13

Mw. M.M. Eggink van Berkenrijs 1A, Rockanje naar Stationsweg 41, Zuidland

### Ingekomen

Mw. N.W. Pilon, Warande 164, Zeist

### Overgeschreven

Naar Gereformeerde Kerk te Rotterdam, fam. J. van Doorn, Duinoordseweg 37

### Vertrokken

Dhr. H.J. van Marion van Iepenblad 24 naar Vierpolders



## **Woensdag 22 februari: Thema-avond "Kun jij de verleiding weerstaan?"**

Ondanks het slechte weer wisten gelukkig toch een aantal mensen de kerk te vinden en zijn we met een groepje bij elkaar gekomen om te praten over het thema: "vasten in de 40-dagentijd". We zijn begonnen met een inleiding van Barbara om meer te weten te komen over de 40-dagentijd. Middels stembriefjes konden we reageren op vragen en stellingen. Zo kwamen we er achter dat de 40-dagentijd is afgeleid van de verzoeking van Jezus in de woestijn. Jezus verbleef namelijk 40 dagen in de woestijn, waar hij op de proef werd gesteld door de duivel. Hij werd uitgedaagd om Gods almacht te testen, zijn eigen honger op te heffen en zelf de heerser van de wereld te worden. Zo hebben we ook besproken dat de 40-dagentijd niet uit 40 dagen bestaat maar uit 46 dagen. Deze periode is een periode van 6,5 weken. Totaal zijn dat 6 hele weken van 7 dagen (42) en nog 4 dagen extra. Alleen omdat er op de zondagen niet wordt gevast, blijven er 40 vastendagen over. Vandaar de benaming: veertigdagentijd.

Daarna hebben we met elkaar Lucas 4 gelezen waarin Jezus wordt verzocht in de woestijn, waar hij 40 dagen vastte. Er worden 3 dingen benoemd waar hij van 'vast' of afstand van neemt of andersom: zijn toevlucht toe neemt. Namelijk voedsel (voedsel is niet het belangrijkste, je hebt meer nodig in je leven dan eten), twijfel versus vertrouwen en God liefhebben boven alles.

Toen zijn we in kleine groepjes uit elkaar gegaan en hebben we stellingen besproken. Bijvoorbeeld over wat je nu al weleens bewust laat en welke verleidingen er zijn. Daarnaast hebben we het gehad over hoe je vasten in je eigen leven/gezin in zou kunnen passen.

Aan het eind van de avond kreeg iedereen een doosje mee met 40 vasten briefjes en 6 genieten briefjes. Ook zaten er nog een aantal lege briefjes in het doosje om zelf aan te vullen, met als doel om tijdens de 40-dagentijd elke dag een briefje uit het doosje te halen met een opdracht voor die dag, zoals:

- Vasten briefjes: slapen zonder kussen, verwarming een graad kouder zetten, korter douchen, minder schermtijd, enz.



- Genieten briefjes: een wandeling in de natuur maken, een spelletje met chips en cola, enz.

We hebben de avond met een drankje afgesloten.

Anita Eggink

## KERST WERD PAS ECHT EEN FEEST TOEN HET PASEN WAS GEWEEST



### **Kringloopwinkel "Het Vervolg"**

Het is ruim vier jaar geleden dat onze kringloopwinkel "Het Vervolg" werd geopend.

Vier jaar van hard werken, organiseren, halen en brengen van goederen, selecteren, klussen, afijn, teveel om op te noemen. We hebben er met z'n allen hard aan getrokken en we hebben met elkaar leuke en interessante dingen beleefd. Heel bijzonder en leerzaam om met zoveel verschillende collega's samen te werken.

Het omgaan met de klanten vereist enige diplomatie en geduld, zoals met onze bekende en gewiekste opkopers. De vaste klanten zijn goede bekenden geworden. Sommigen van hen komen uit het buitenland en zijn zo vriendelijk om ons op koekjes en bara's (hartige oliebolletjes) te trakteren! Wij werken in goede harmonie samen met een grote groep vrijwilligers (52) en daar zijn we erg blij mee.

Wat het gebouw betreft werd het afgelopen jaar dubbel glas aan-



# Allerhande Kerkelijk Nieuws

gebracht, boven achter de kassa. Voor beneden werd een nieuwe bestek-kast gemaakt door mensen van de club "Gered Gereedschap". Wat een leuke samenwerking.

Een aantal van onze medewerkers hebben een cursus BHV (bedrijfshulp-verlening) gevolgd.

De afdeling kleding en speelgoed boven loopt heel goed. Het is er altijd druk. Ook beneden wordt er veel geselecteerd en geprijsd met enthousiaste medewerkers.

Er worden veel spullen gebracht maar ook opgehaald bij mensen die verhuizen of zijn overleden. Het is belangrijk om alles goed te selecteren omdat onverkoopbare spullen door ons zelf moeten worden afgevoerd. Dit geeft soms capaciteitsproblemen. Met de gemeente zijn wij hierover in gesprek.

Bart v.d. Reijden en Johan Griffioen zijn onvermoeibaar bezig om het gebouw up-to-date te maken. Voor dit jaar staat er weer veel op stapel: de overkapping van het buitengebeuren en de interne verhuizing van de afdeling elektriciteit naar de hal staat op het programma.

Het gezamenlijke koffiedrinken op maandag- en donderdagmorgen vormt een van de hoogtepunten. De dagelijkse gebeurtenissen worden besproken en we zien elkaar weer eens allemaal. Daarnaast eten we tweemaal per jaar met elkaar. Afgelopen zomer hadden we een barbecue in de tuin bij Jan en Liesanne de Rijke. Alles kwam mooi samen: het prachtige weer, het eten, de gastvrijheid. Het werd een mooie en bijna vredige avond. Dat mag ook wel eens in deze roerige tijd. In de winter wordt er in de kerkzaal winterse kost geserveerd en worden de jaarverslagen gepresenteerd.

Het feit dat de statuten via de notaris gewijzigd zijn wat betreft de goede doelen stelt ons allen tevreden. Nu kan tot 20% van de omzet via de diaconie besteed worden aan projecten in binnen- en buitenland die dringend geld nodig hebben.

Al met al zijn we, ook organisatorisch gezien, veel in beweging. Dat houdt ons alert en bij de les! De inbreng van onze medewerkers is van



# Allerhande Kerkelijk Nieuws

cruciaal belang!

Wij hopen op dezelfde wijze in dit nieuwe jaar door te gaan!

Met vriendelijke groet,  
Namens het bestuur, Riet Eggink

p.s.

Heeft u belangstelling voor ons werk en vrije tijd over, dan hebben wij een plek op de boeken afdeling en de afdeling elektriciteit voor u beschikbaar! Ook de meubelafdeling kan versterking gebruiken, vooral nu de vakantietijd er weer aankomt! U wordt dan, afhankelijk van uw beschikbare tijd, ingeroosterd.

Neemt u contact op met Riet Eggink of een van de andere bestuursleden, wij willen graag met u kennismaken!

## Bestuursleden van de kringloopwinkel "het Vervolg":

Voorzitter	Jan Gorzeman
Secretaris	Bert Hamer
Penningmeester	Jan de Rijke
Techniek	Bart v.d. Reijden en Johan Griffioen
Inbreng goederen	Jaap Varekamp
Personeel	Riet Eggink

## **Hierbij een update van de stand van zaken omtrent het technisch onderhoud aan ons orgel in de Dorpskerk**

Het nieuwe wellenbord van het pedaal is getekend (schaal 1:1) en de messing wellen ingekocht.

De pijpstukken waren geïnventariseerd om de conditie van de geweven ringen te beoordelen, het lijkt erop dat niet alle ringen vervangen behoeven te worden en daarmee deze post niet in zijn geheel zal worden aangesproken.

De balg is gedemonteerd, de vouwen en het raamwerk schoongemaakt, wachtend op nieuwe belering.

Het wellenbord voor het pedaal is inmiddels gereed, hetzelfde geldt voor de pedaalmechanieken en verstevigingen. De schroefdraden van de op stoters zijn verlengd waardoor deze er niet meer uit kunnen schieten.



# *Allerhande Kerkelijk Nieuws*



Er is al gekeken naar de pijpvoeten, er lijkt weinig tot geen tinpest in te zitten, dus dat valt mee. De kleine schokbalg is inmiddels herbeleerd. De koppelarm is verzwaaard met metaal en heeft meer massa gekregen. De abstracten zijn aangepast.



# *Allerhande Kerkelijk Nieuws*

## **Een berichtje van de CJO-club groep 7**

We zijn met de kinderen van groep 7 al een avondje creatief bezig geweest, we hebben meegedaan aan Sirkelstag (een landelijke wedstrijd, georganiseerd door Jop) en we hebben een middag geschaatst in Rotterdam.

Maandag 6 maart was het tijd voor een sociaal/maatschappelijke activiteit. Na schooltijd werden we door de boswachter van het Mildenburgbos ontvangen in de werkschuur, kregen alle kinderen van ons een paar werkhandschoenen en zijn we aan de slag gegaan. Alle kinderen hebben enthousiast meegewerkt bij het versjouwen van een flinke stapel takken en het uitgraven van boompjes (opschot).



Marijn en Esther

## **Bedankje**

Ik wil u allen hartelijk bedanken voor alle post en bloemen, die ik van u mocht ontvangen. In het ziekenhuis in Rotterdam en in de Vierambachten en bij mijn thuiskomst.

Ook de leden van de Cantorij en de bezoekers van de woensdagmorgen en de dominee wil ik bedanken.

Lies Schouten-van 't Hoog, Leemershof 15

## **PCOB Afdeling Westvoorne**

Op woensdag 12 april a.s. hopen we onze Paasbijeenkomst te houden in een zaal van de Welkomkerk te Rockanje.

Aanvang 10.30 uur. Zaal open om 10.00 uur.

We zullen zelf weer de liturgie en de meditatie verzorgen en met elkaar stilstaan bij het Paasverhaal. Het bestuur nodigt u van harte uit, vanzelfsprekend ook uw vrienden of bekenden, hierbij aanwezig te zijn.

Rond het middaguur gebruiken we dan onze gezamenlijke Paaslunch. Hiervoor vragen wij van u een bijdrage in de kosten van € 7,50 p.p., die u bij binnenkomst aan de penningmeester kunt voldoen.





# Allerhande Kerkelijk Nieuws

Deelname aan deze paaslunch s.v.p. opgeven voor 7 april a.s. bij secretaris Tineke Vriend (tel. 0181-404434) of tinekevriend@hotmail.com in verband met voorbereiding en inkopen.

Vervoersproblemen? U kunt dit melden bij:

- Henk Otten tel. 483677 (Oostvoorne) - Tineke Vriend, tel. 404434 of
- Harry Luijendijk, tel. 401915 (Rockanje en Tinte)

Rond 13.00 uur zal onze bijeenkomst afgelopen zijn.

Graag tot ziens op 12 april!

Info: Tineke Vriend, secretaris

## Data om te onthouden:

- Elke woensdagochtend is er inloopochtend in de Dorpskerk. Vanaf 10.00 uur is er koffie.
- Elke vrijdagavond is er om 19.00 uur weeksluiting in Leemgaarde. Zaal de Langedam
- 9 mei redactievergadering om 16.30 uur in de consistorie
- 11 mei gemeentevond om 19.30 uur in de Dorpskerk



## Collectebonnen

Voor het verkrijgen van collectebonnen zijn er nu 2 mogelijkheden:

### 1. Bestellen en bezorgd krijgen.

Bonnen kunt u bestellen door storting van het juiste bedrag op rekening nr: NL11 INGB 0000 1786 90 t.n.v. Protestantse Gemeente Oostvoorne.

Naast uw naam in het vak 'mededelingen' van uw overschrijving ook s.v.p. uw adres opgeven en het aantal en de gewenste waarden van de bonnen.

De bonnen worden dan bij u thuis bezorgd. Houdt u er rekening mee dat het minimaal 4 weken duurt voor u de collectebonnen ontvangt.

### 2. Afhalen tegen contante betaling.

Omdat het vaak wat langer duurt als u de collectebonnen bestelt, kunt u deze ook ophalen tegen contante betaling.

U kunt terecht bij Johan Griffioen (tel. 06 - 224 216 05) en Els van Teijlingen (tel. 06 - 519 036 61), Patrijzenlaan 340.



## Kopij

De uiterste inzenddatum voor de kopij is maandag 8 mei 2017 tot uiterlijk 22.00 uur voor het nummer dat in de week van 21 mei 2017 zal verschijnen.

Kopij uitsluitend inleveren bij:  
Bert Hamer, Rialaan 25 of  
Cobi Ruigrok, Schepenenweg 17  
of per e-mail: [kerkblad@kerkoostvoorne.nl](mailto:kerkblad@kerkoostvoorne.nl)



## Wijkouderlingen:

ouderling Ate vd. Kooi, tel. 48 41 82

ouderling Maartje Bergwerff, tel. 48 21 78

pastoraal werker: Jaap v.d. Horst, tel. 77 68 49

ds. Nita van der Horst, tel. 77 68 49

pastoraal werker Liesbeth van Wijnen, tel. 48 28 26

Nieuw ingekomen leden: Sjanie Verhulp, tel. 48 50 79

Voedselbank Spijkenisse tel. 0187 632932  
e-mail [ancobonninga@voedselbankspijkenisse.nl](mailto:ancobonninga@voedselbankspijkenisse.nl)  
[www.voedselbankspijkenisse.nl](http://www.voedselbankspijkenisse.nl)

## De kerktelefoon

Bent u niet in staat om de kerkdiensten bij te wonen en wilt u gebruik maken van de kerktelefoon, neem dan contact op met één van de diakenen.

Een KerkWebRadio kan op korte termijn bij u aangesloten worden.



Protestantse Gemeente Oostvoorne, nu ook op het internet:

Website: [www.kerkoostvoorne.nl](http://www.kerkoostvoorne.nl)

Ons mailadres is: [webredactie@kerkoostvoorne.nl](mailto:webredactie@kerkoostvoorne.nl)

Bellen kan ook: J.A. Herlaar, Zwartegatseweg 2, tel. 484957

## **Bezorging Kerkblad**

Voor informatie over bezorging en abonnement kunt u contact opnemen met Herman Oosterman, tel. 482019 of stuur een mail: [bezorgingkerkblad@kerkoostvoorne.nl](mailto:bezorgingkerkblad@kerkoostvoorne.nl)

*Het adres voor al uw oude papier (geen karton):  
De Blauwe container - Kloosterweg 2.  
De opbrengst is voor ons jeugdwerk.*

**Kringloopwinkel "Het Vervolg" - Kerkplein 12, tel. 0181- 506084  
506085**

### **Openingstijden**

- Woensdagmiddag: van 13.30 - 16.00 uur
- Woensdagavond: van 19.00 - 20.30 uur
- Elke laatste zaterdag van de maand van 10.00 uur - 15.00 uur.

### **Afleveren spullen**

Tijdens de openingstijden van de winkel (aan de achterzijde van het gebouw)

### **Ophalen**

Elke laatste zaterdag van de maand (op afspraak) bel met:  
Coby Emmerzael: 482494 of Judith van Balen: 484215

**E-mail ophaalservice:** [ophaalservicekringloop@kerkoostvoorne.nl](mailto:ophaalservicekringloop@kerkoostvoorne.nl)  
Vermeldt naam, adres en telefoonnummer dan nemen wij contact met u op.

**Bestuur:** [kringloop@kerkoostvoorne.nl](mailto:kringloop@kerkoostvoorne.nl)



# COLOFON

## PROTESTANTSE GEMEENTE OOSTVOORNE

Postbus 320, 3233 ZG Oostvoorne, tel. Dorpskerk 48 47 18

Website: [www.kerkoostvoorne.nl](http://www.kerkoostvoorne.nl)

E-mail: [webredactie@kerkoostvoorne.nl](mailto:webredactie@kerkoostvoorne.nl)

[diaconie@kerkoostvoorne.nl](mailto:diaconie@kerkoostvoorne.nl)

[predikant@kerkoostvoorne.nl](mailto:predikant@kerkoostvoorne.nl)

### Predikant:

Ds. N. van der Horst-Kattenberg

Hoflaan 29, 3233 AN

Tel. 77 68 49

Vrije dag: maandag

### Kerkelijk werker

Barbara Broeren

Tel. 06 3074 6599

[kerkelijkwerker@kerkoostvoorne.nl](mailto:kerkelijkwerker@kerkoostvoorne.nl)

### Koopvaardijpredikant:

Ds. H. Perfors

Ds. Rijkewaerdstraat 6

3232 AK Brielle

Tel. 41 67 51

### Voorzitter kerkenraad:

J.M. de Rijke

Duinlaan 2A, 3233 EC

Tel. 77 48 70

[voorzitter@kerkoostvoorne.nl](mailto:voorzitter@kerkoostvoorne.nl)

### Notulist:

M.R. Göbel-Verkade

Pyroladreef 6, 3233 VN

Tel. 48 64 90

### Voorzitter Kerkrentmeesters:

J. Griffioen

Patrijzenlaan 340, 3233 BP

Tel. 06 2242 1605

### Scriba:

J.A. Herlaar

Zwartegatseweg 2, 3233 EW

Tel. 48 49 57

[scriba@kerkoostvoorne.nl](mailto:scriba@kerkoostvoorne.nl)

### Administrateur/penningmeester

G. v.d. Hoek

Molendijk 6a, 3233 LN

Tel. 48 27 43

### Voorzitter Diaconie:

E. v.d. Hoek-Febus

Molendijk 6a, 3233 LN

Tel. 48 27 43

### Administrateur Diaconie:

J.M. Kruik-van Roon

v.d. Meerweg 14, 3233 BX

Tel. 48 45 30

### Ledenadministratie:

E.B. van Driel-Luijendijk

Gildenlaan15, 3233 DA

Tel. 47 25 67

[ledenadministratie@kerkoostvoorne.nl](mailto:ledenadministratie@kerkoostvoorne.nl)

### Preekvoorziening:

A.H. Herlaar-van Marion

Zwartegatseweg 2, 3233 EW

Tel. 48 49 57

[preekvoorziening@kerkoostvoorne.nl](mailto:preekvoorziening@kerkoostvoorne.nl)

### PR van de PGO:

C.B. van Walsum

Lijsterbeslaan 32, 3233 CJ

Tel. 48 04 13

[fam.vanwalsum@planet.nl](mailto:fam.vanwalsum@planet.nl)

---

Protestantse Gemeente Oostvoorne

IBAN: NL11 INGB 0000 1786 90

Diaconie Prof. Gemeente Oostvoorne

IBAN: NL92 RABO 0350 2655 93

Kerkinactie Prof. Gemeente Oostvoorne

IBAN: NL63 RABO 0350 2541 84

Kerkblad P.G.O.

IBAN: NL82 INGB 0000 6651 28

---

### Koster:

J. van Balen-Doolaar

Gijzenhoekweg 52, 3233 TP

Tel. 48 42 15

